

Zaterdag 28 oktober, Excursie jonge vogelaars

## naar Fort de Pol en uiterwaarde bij de IJssel

We vertrekken met 2 begeleiders en 7 kinderen, waarvan 1 voor het eerst met ons mee is op een druilerige zaterdagochtend naar de noordrand van Zutphen

We worden verrast door een opvliegende buizerd.

Daarna zien we een oude vuilnisbelt die is omgetoverd in een heuvel waarna zonnepanelen liggen en windmolens staan.



Genoeg energie om ons heen om de bult op te klimmen en de telescoop neer te zetten



.We turen de lucht af,zien zilver- en kokmeeuwen,deze laatsten in winterkleed en besluiten daarna naar de ijssel af te zakken.

Onze nieuwe deelnemer heeft scherpe ogen en ziet wat weg vliegen en op een paaltje belanden.

De kijker bijdehand en al snel zien we dat het om een roodborsttapuit gaat,wel bijzonder rond deze tijd van het jaar maar wat is hij prachtig.



We struinen door,zien ganzen overvliegen,grauwe en kol,mooi in v- formatie en met een hoop kabaal.

Aan de overkant van het water ontdekken we kramsvogels,die hier komen overwinteren.

Ze zijn te ver weg om goed te kunnen bekijken.

Dat lukt wel met de aalscholver,die hoog op een driehoeksbord zijn vleugels spreidt om te drogen.

Een van de kinderen vertelt ons waarom hij dat doet,weinig vet in het verenkleed omdat hij graag lang en diep duikt naar vis.

Het is even tijd voor een korte pauze,we warmen ons aan de chocolademelk en gaan daarna met vereende kracht verder en

ontdekken een wel heel vreemde gans tesamen met 2 grauwe ganzen maar deze is groter en heeft de kop van een canadese gans,het lijkt wel een kruising tussen beiden we noemen hem mixgans.



Daarna vinden we de restanten van een andere gans(?) Slachtoffer van een roofvogel...een vos.....we zullen het niet weten.



We lopen verder,spotten een kleine canadese gans,zilverreiger,blauwe reigers en graspiepers die opvliegen.

Bij een waterpoel zien we krakeenden in gezelschap van een wilde eend en een torenvalk hoog in de lucht.

Wat een vogelfeest!

Het laatste stukje van onze excursie leidt ons door een bosje aan de rand van de waterpoel, we horen veel roodborstjes, waaronder ook vast wintergasten, zien de koolmeesjes maar dan.....



Een hoog geluid aan de waterkant, de ijsvogel vlakbij!  
Gauw zetten we de telescoop weer op en zijn allemaal stil en horen hem of haar weer.....



De spanning stijgt want hoe graag wil je je lievelingsvogel ook echt zien?

Helaas de vogel is gevlogen, jammer maar toch voldaan naderen we ons eindpunt waar er op ons gewacht wordt.

We nemen afscheid van elkaar, het was een fijne ochtend!

Tot de volgende keer: 11-11 bij Huize Voorst

Ellen